

Με ενδιαφέροντα, πολύ-πλευρα και σημαντικά μηνύματα η συνέντευξη σήμερα στη "Θ" του Ντίνου Βαρδάκη, πρεσβευτή-συμβούλου της Διπλωματικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ, καταγόμενου από την περιοχή των Καλών Νερών.

Εξιστορεί την πορεία του, τις πτυχές της σταδιοδρομίας του, τις εμπειρίες του, που είναι συνυφασμένες με την ίδια τη ζωή του και της οικογένειάς του.

Είστε πολίτης του κόσμου;

Τώρα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την εξιστόρηση της πορείας μου από την αρχή. Ήταν το 1928, όταν ο 18χρονος τότε πατέρας μου, ο Δημήτρης, φόρτωνε τη μεταναστευτική του βαλίτσα σε ένα γαϊδουράκι στις Πινακάτες. Καταφορίζοντας το καλύτερισμα, έφτασε στην Αγία Τριάδα και με το "Μουντζούρη" αναχώρησε για το Βόλο. Από εκεί πήρε το ατμόπλοιο για τη Χαλκίδα και με τρένο, στη συνέχεια έφτασε στον Πειραιά. Προορισμός: Μασσαλία ή Παρίσι για σπουδές. Τα παιδιά της ελληνικής επαρχίας τότε δεν είχαν προοπτικές στον τόπο τους. Αντιλαμβάνομαι ότι και σήμερα τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα σε σχέση με το τότε. Αντί όμως για Μασσαλία ή Παρίσι, ο πατέρας μου βρέθηκε στις Βρυξέλλες και μπήκε στο εκεί Πολυτεχνείο το 1929, απ' όπου απεφοίτησε ως πολιτικός μηχανικός, 4 χρόνια αργότερα. Το 1930 φεύγει από Θεο/νίκη η οικογένειά της μητέρας μου. Ο παππούς μου, Γρηγόρης Αναστασιάδης, ήταν διευθυντής της βελγικής εταιρείας που διαχειριζόταν τότε την ύδρευση της συμπτρεύουσας. Πέθανε σαραντάρης στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των ναζι στη Γερμανία επειδή βοήθησε αντιστασιακούς στο Βέλγιο. Οι γονείς μου γνωρίστηκαν, αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν στο Βέλγιο στη δεκαετία του '50, όπου γεννήθηκα κι εγώ. Στο σπίτι οι γονείς μας, μας μιλούσαν γαλλικά, εμένα και στα δύο άλλα μου αδελφία, ώστε να ενσωματωθούμε γρήγορα στη φιλόξενη βελγική κοινωνία.

Κάπου τότε ξεκινά η δική σας πορεία

Ακριβώς. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο της Λαμβέν, όπου τελείωσε τοπογραφικός μηχανικός και στη

Από τη βιομηχανική περιοχή του Βόλου στο Ιράκ - Το οδοιπορικό ενός Ευρωπαίου διπλωμάτη

Επιστροφή στη Βαγδάτη

Συνέντευξη σήμερα στη "Θ" του Ντίνου Βαρδάκη, πρεσβευτή-συμβούλου της Διπλωματικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ



Εθιμοτυπική συνάντηση που πραγματοποιήσε ο πρεσβευτής-σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ντίνος Βαρδάκης στον πρέσβη της Ελλάδας στο Ιράκ Διονύσιο Κυβέτο



20χρονης Κούρδες αντάρτισσες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά των τζιχαντιστών, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι ο βάρβαρος και απολίτιστος εχθρός δεν θα δείξει έλεος

την εκτέλεση έργων μαμούθ στη Μέση Ανατολή. Αυτή θα αποτελούσε η νέα μου πρόκληση!

...και φτάνετε στη Βαγδάτη στις αρχές του 1981.

Είχα προσληφθεί εν τω μεταξύ από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ως νεαρός μηχανικός προγραμματισμού κατασκευών για το εργοτάξιο του ξενοδοχείου BABYLON, ενός υπερπολυτελούς ξενοδοχείου στις όχθες του ποταμού Τίγρη, στην ιρακινή πρωτεύουσα. Οι περισσότεροι συνάδελφοί μου, θυμάμαι, ήταν Έλληνες του εξωτερικού, από Λονδίνο, Αλεξάνδρεια, και Κάιρο. Η συγκεκριμένη εταιρεία απασχολούσε επίσης Κύπριους, Άγγλους, Πορτογάλους, Ιταλούς, Άραβες και Ασιάτες. Εκεί ένιωσα ότι είμαι πάλι στο στοχείο μου. Ολοκληρώσαμε το έργο του ξενοδοχείου και το 1983 προσλαμβάνομαι από την ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΑΕ για έργα στα Εμιράτα. Μιλώμε τώρα για το καμάρι του ελληνικού τεχνικού

για το Σουδάν, ενώ ακολούθησαν μεταθέσεις σε Ισλαμαμπάντ (Πακιστάν) και Μόσχα. Επιστροφή στις Βρυξέλλες με 4 παιδιά πλέον, το 2004. Κατόπιν αίτησης του υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου φεύγουμε οικογενειακά το 2007 με απόσπασή μου από τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ για τη Λευκωσία όπου υπηρέτησα ως διευθυντής του Γραφείου του πολιτικού διευθυντή-πρέσβη Ευριπίδη Ευρυβιάδη, ο οποίος σήμερα είναι πρέσβης της Κύπρου στο Λονδίνο.

Πώς επιστρέψατε, μετά από 32 χρόνια στη Βαγδάτη;

Η ζωή κύκλους κάνει, έτσι δεν λένε; Ανέλαβα καθήκοντα πρεσβευτή-συμβούλου στη Διπλωματική Αποστολή της ΕΕ στο Ιράκ πριν μόλις 4 εβδομάδες και ολοκληρώνω τώρα τη φάση των εθιμοτυπικών επισκέψεών μου σε άλλες διπλωματικές υπηρεσίες κρατών-μελών της ΕΕ, καθώς και των Ιρακινών Αρχών.

συμφιλίωσης ανάμεσα στις 3 μεγάλες κοινότητες της χώρας, δηλαδή τους Σιίτες, τους Σουνίτες και τους Κούρδους. Αυτή η διαδικασία διαλόγου θα επιτρέψει στους πολίτες του Ιράκ να ενώσουν τις δυνάμεις τους εναντίων των τρομοκρατών του λεγόμενου "Ισλαμικού Κράτους", τρομοκράτες που εκμεταλλεύονται ένα καθεστώς αδικιών που επέβαλε η οϊτική πλειοψηφία της χώρας επί της ουσντικής μειοψηφίας μετά την αμερικανο-βρετανική εισβολή το 2003. Οι Σουνίτες, σημειώστε πως ασκούσαν με τη σειρά τους την εξουσία για 35 χρόνια μέσω του δικτατορικού κόμματος Μπαάθ του καθεστώτος Σαντάμ, από το 1968 μέχρι το 2003.

Τι πρέπει να γίνει;

Κατά πρώτον να προστατευτεί πάση θυσία η εθνική κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και η ενότητα αυτής της χώρας. Αυτό επιβάλλει η διεθνής έννομη τάξη και οι αποστάσεις του ΟΗΕ.

και επιπλέον τη δυνατότητα το 2025 να τροφοδοτήσει την ΕΕ με φυσικό αέριο μειώνοντας έτσι την εξάρτησή μας από τη Ρωσία η οποία δεν μας έχει ωφελήσει καθόλου.

Σας μίλησα για τους οικονομικούς στόχους της ΕΕ στο Ιράκ. Λοιπόν, όσον αφορά στην ενέργεια, το Ιράκ αποτελεί στρατηγικό εταίρο της ΕΕ. Είναι προς το κοινό μας συμφέρον να συνεργαστούμε. Εκτός από αμερικανικές εταιρείες πρέπει να μπουν και ευρωπαϊκές και, ιδιαίτερα για μένα, ελληνικές εταιρείες στην αγορά του Ιράκ. Να δώσουν δουλειά στα παιδιά μας στην Ελλάδα που μαστιάζεται από ανεργία.

Και το κοινωνικό έργο της ΕΕ;

Η ΕΕ προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια σε 1.800.000 Ιρακινούς εκτοπιζόμενους και 200.000 Σύρους πρόσφυγες λόγω των συρράξεων στην ευρύτερη περιοχή. Συνεργαζόμαστε με τον ΟΗΕ και

σθητη περιοχή Ιράκ-Συρίας-Τουρκίας-Ιράν. Πυροκροτητής της σημερινής ανάφλεξης αποτέλεσε η αμερικανο-βρετανική εισβολή το 2003, ένας πόλεμος χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ένας πόλεμος που έγινε μόνο για τον έλεγχο των πετρελαίων του Ιράκ.

Τη στιγμή που έπεφτε το καθεστώς Σαντάμ στο Ιράκ, η Δυση δεν είχε σχεδιάσει ούτε εφαρμογή στην πορεία μια αειφόρα στρατηγική ειρηνικής εξόδου του Ιράκ από την κρίση που προέκυψε από τη διαδοχή του Σαντάμ. Αυτό δηλαδή που εμείς οι διπλωμάτες ονομάζουμε εθνικό διάλογο και συμφιλίωση, για την ανάπτυξη σύγχρονων δομών ενός κράτους δικαίου μέσω της στήριξης με ευρωπαϊκές τεχνολογίες.

Πώς εμφανίστηκε έτσι ξαφνικά αυτό το αυτοαποκαλούμενο "Ισλαμικό Κράτος" στο Ιράκ;

Το "Ισλαμικό Κράτος" δεν βγήκε από το πουθενά, γεννήθηκε από ένα κομμάτι μουσουλμάνων φανατικών, καθώς και τώως αξιωματικών και στρατιωτικών του ψευδο-σοσιαλιστικού κόμματος Μπαάθ του Σουνίτη δικτάτορα Σαντάμ Χουσεΐν. Οι οπαδοί του στυγνού αυτού καθεστώτος του Σαντάμ - που ήταν μια ουσντική μειοψηφία ανάμεσα σε Σιίτες Ιρακινούς - δεν δέχθηκαν το βίαιο εκτοπισμό τους από την εξουσία την οποία άρπαζαν το 1968 μετά από βίαιο στρατιωτικό πραξικόπημα. Έτσι, βρήκαν συμμάχους στο πρόσωπο των φονταμενταλιστών. Σας υπενθυμίζω εδώ πως το κόμμα Μπαάθ είχε βρει στήριγμα πολιτικής "νομιμοποίησης" στην Ελλάδα σ' ένα συγκεκριμένο κόμμα. Το δε "Ισλαμικό Κράτος" σήμερα στρατολογεί και αποπροσανατολισμένα παιδιά μουσουλμάνων μεταναστών δεύτερης και