

MAGNESIAN
LEAGUE

Worldwide Association
of Magnesians Abroad



ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ
ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

Παγκόσμιο Σωματείο
Αποδήμων Μαγνητών

Χαράλαμπος Τσιμάς



Χάνια,
1932

- Ο παππούς Χαράλαμπος Τσιμάς από τα Κομιτάτα της Κεφαλονιάς, η γιαγιά Ασπασία Σακελαρίου από τον Άγιο Γεώργιο Νηλείας. Γεννήθηκε στην Καλλιθέα Αθηνών το 1931 και μεγάλωσε στον Βόλο.



Οι γονείς του, Νικόλαος Τσιμάς
και Πηνελόπη Γανωτάκη

- Το 1950 τελειώνοντας το Γυμνάσιο, δέλησε να σπουδάσει, συναντώντας όμως πολλά οικονομικά εμπόδια το Μάρτιο του 1952 αποφασίζει να φύγει για την Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας όπου είναι εγκατεστημένοι συγγενείς της μητέρας του από το 1884.

Σε ηλικία 17 ετών,
λίγο πριν
αναχωρήσει για
την Αιθιοπία



- Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του στην Αιθιοπία, εργάζεται στο αποικιακό πολυκατάστημα του θείου του με πενιχρό μισθό. Λίγους μήνες μετά εγκαταλείπει τη δουλειά αυτή και χωρίς το παραμικρό κεφάλαιο ή οποιαδήποτε υποστήριξη, νοικιάζει ένα πλινθόκτιστο δωμάτιο χωρίς έπιπλα και ανέσεις και μη χάνοντας την πίστη του και με την στήριξη ενός συμπατριώτη του, περνούν έξι μήνες αναζητώντας εργασία.



Αίγυπτος, 1952

- Από προσωπικές του γνωριμίες ενημερώνεται ότι ένα κατάστημα τροφίμων πωλείται και αποφασίζει να το αποκτήσει. Με την οικονομική υποστήριξη φίλων και με εγγυημένο τραπεζικό δάνειο, στις 2 Μαρτίου του 1958 αποκτά το δικό του κατάστημα.
- Σε ένα χρόνο, δουλεύοντας εντατικά τακτοποιεί όλες του τις οικονομικές υποχρεώσεις και ξεκινά την ανάπτυξη της επιχείρησης.

- Συνεχίζει με τη δύναμη του Θεού και εργαζόμενος σκληρά καταφέρνει να μετατρέψει το μικρό του μπακάλικο σε Σούπερ Μάρκετ κάνοντας εισαγωγές.
- Το 1970, κατέχει το πρώτο κτήριο στην Αιθιοπία που χτίστηκε σε ιδιόκτητο οικόπεδο για να γίνει Σούπερ Μάρκετ - και έως σήμερα παραμένει το μοναδικό - ενώ η γύρω από το κατάστημα περιοχή έχει πάρει το όνομά του "Bambis".
- Το 1961 παντρεύεται την Ελένη Στατηρά και αποκτούν τέσσερεις κόρες.



Αντίς Αμπέμπα, 1968
Ανέγερση καταστήματος "Bambis"



Γάμος με την Ελένη Στατηρά
1961



Αντίς Αμπέμπα, 1969
Με τις κόρες του, Πηνελόπη, Ευαγγελία, Όλγα, Παρασκευή



1970-71
Με τον υπασπιστή του βασιλιά
της Αιθιοπίας



1971-72
Με τον Υπουργό Εμπορίου
της Αιθιοπίας

- Πέντε χρόνια μετά, το 1975 και πριν προλάβει να δει τους κόπους του να αποδίδουν, έγινε επανάσταση στην Αιθιοπία, το κατάστημα και το σπίτι του εθνικοποιούνται και αναγκάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα. Είχε προνοήσει όμως και είχε επενδύσει έγκαιρα σε μία οικοδομή στο κέντρο του Βόλου και με τον τρόπο αυτό είχε κάποιο εισόδημα.
- Μετά από 24 χρόνια το 1999 η κυβέρνηση της Αιθιοπίας αποφασίζει να του επιστρέψει την περιουσία του. Ήταν ο μόνος ο οποίος πήρε την περιουσία του πίσω, ίσως επειδή, ήτανε πάντα τυπικός και φεύγοντας δεν είχε αφήσει πίσω καμία οικονομική εκκρεμότητα.
- Παρέλαβε το κατάστημα σε δραματική κατάσταση, το έφτιαξε και το εξόπλισε πάλι από την αρχή. Μετά από 24 χρόνια είχε χάσει όλες του τις εμπορικές επαφές, αλλά κατάφερε σύντομα να έχει στα ράφια πάνω από 10.000 προϊόντα. Το Μάρτιο του 2000 το "Bambis" λειτούργησε και πάλι.

- Στο "Bambis" μπορεί να βρει κάποιος όλα σχεδόν τα ελληνικά προϊόντα – γαλακτοκομικά προϊόντα, ζυμαρικά, μπισκότα, κρασιά, ακόμα και ελιές Πηλίου και μήλα Ζαγορίν. Γι αυτό και πολλοί τον ονομάζουν "πρέσβη των πρέσβων" και αισθάνεται πολύ υπερήφανος κάθε φορά που υψώνει την ελληνική σημαία στο μαγαζί.



Ο εγγονός του Θανάσης, στο Σούπερ Μάρκετ "Bambis"

- Μαζί του είχε τις δύο από τις κόρες του, την Ευαγγελία και την Πηνελόπη. Εξακολουδούσε να πηγαίνει στο γραφείο από τις εννέα έως τις πέντε. Δίπλα του βρίσκεται πάντα η γυναίκα του, η στυλοβάτης του όλα αυτά τα 57 χρόνια που είναι μαζί. Το μαγαζί έκλεισε και παραδόθηκε προς ενοικίαση τον Ιούλιο του 2019.



Με τη σύζυγό του, τις κόρες του Όλγα και Ευαγγελία και την εγγονή του Χαραλαμπία



2015, ΕΛΕΠΑΓ ΒΟΛΟΥ

- Από το 1997 ως πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Βόλου ξεκινά την πορεία προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.



1998

Εγκαίνια 5 μηχανημάτων αιμοκάθαρσης
από το Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο

Προσφορές και Έργα του Χαράλαμπου Τσιμά

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

- Ορφανοτροφείο για 50 παιδιά τα οποία συντηρεί και μαθαίνουν τέχνη έως να ενηλικιωθούν και να βρουν δουλειά.
- Τριώροφο οικοτροφείο για 120 τυφλά παιδιά πλήρως εξοπλισμένο.
- Τρία ασθενοφόρα αυτοκίνητα εξοπλισμένα.
- Δεκαπέντε αναπηρικά αμαξίδια.
- Δύο ηλεκτροκαρδιογράφους



Αιθιοπία 2005
Ορφανά παιδιά που τους παρέιχε τροφή και δίδακτρα μέχρι να ανεξαρτοποιηθούν

Προσφορές και Έργα του Χαράλαμπου Τσιμά

ΒΟΛΟΣ

- Δύο μηχανήματα αιμοκάθαρσης στο Νοσοκομείο
- Επέκταση Γηροκομείου Καναλιών - πτέρυγα για φροντίδα ηλικιωμένων
- Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Βόλου
- Ανακαίνιση και εξοπλισμός - 4 αίθουσες
- Δωρεά Πυροσβεστικού Οχήματος 4X4 στις Ειδικές Δυνάμεις Μαγνησίας
- Δωρεά 3 οχημάτων στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας
- 2 οχήματα 4X4 και ένα επιβατικό 1400cc
- Προτομή του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου στο προαύλιο της Μητρόπολης Βόλου

Προσφορές και Έργα του Χαράλαμπου Τσιμά

ΒΟΛΟΣ

- Προτομή Νίκου Γούναρη στην κοινότητα Ζαγοράς
- Χρηματική Ενίσχυση και Ανακαίνιση αίθουσας για παιδιά με κινητικά προβλήματα στην Ε.Λ.Ε.Π.Α.Π. Μαγνησίας
- Χρηματική βοήθεια για αποπεράτωση Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στη Δράκεια
- Κατασκευή παιδικής χαράς στην κοινότητα Μηλίνας
- Κατασκευή βιβλιοθήκης στην κοινότητα Μηλίνας
- Οικονομική ενίσχυση σωματείων, συλλόγων, ιδρυμάτων και ευπαθών ομάδων
- Αποκατάσταση 3 νέων αιθουσών στο Νοσοκομείου του Βόλου - ογκολογικό τμήμα.
- Ξενώνας συνοδών ασθενών στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Αποκατάσταση 3 αιθουσών στο Νοσοκομείο του Βόλου - Ογκολογικό τμήμα.



Ξενώνας συνοδών ασθενών στο Νοσοκομείο του Βόλου.



- "Πιστεύω πάντα στο Θεό. Έζησα πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά είχα θέληση για μάθηση και για να καλυτερεύσω τη ζωή μου. Ποτέ δεν πρέπει να χάνουμε το ηθικό μας, "η πίστη γκρεμίζει βουνά". Η καρδιά μου είναι ποτισμένη με την προσφορά. Το χρήμα είναι για να το χρησιμοποιούμε, φυσικά για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, αλλά και για να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας, να κλείνουμε πληγές".

Χαράλαμπος Τσιμάς

