

Σπύρος Μαρδέλης, αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου

Βολιώτης πρέσβης μιλά μέσα από το βιβλίο του για «Διπλωματία και Ίντριγκα»



“**Δ**ιπλωματία και Ίντριγκα” είναι ο τίτλος του βιβλίου με την υπογραφή του κ. Χάρη Δημητρίου, πρέσβη, για το οποίο θα μιλήσει την ερχόμενη Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στις 7 το απόγευμα, στο Public Βόλου, ο δικηγόρος, αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου κ. Σπύρος Μαρδέλης. Μαζί του για το βιβλίο θα μιλήσει ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Νικ. Αγγελάρας. Και οι τρεις είναι από το Βόλο. Ο κ. Μαρδέλης όμως συνδέεται φιλικά, συναισθηματικά και με κουμπαριά με τον συγγραφέα. Τον γνωρίζει από τα μαθητικά τους χρόνια και έχουν να μοιραστούν πολλές κοινές στιγμές και αναμνήσεις. “Ο Χάρης είναι Βολιώτης. Γιος του δικηγόρου Δ. Δημητρίου, ο οποίος διατελέσει πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου την περίοδο 1949-55. Γνωριστήκαμε στο Γυμνάσιο. Από τότε γίναμε φίλοι. Σπουδάσαμε και οι δύο νομική. Χαθήκαμε λίγο την περίοδο των μεταπτυχιακών σπουδών. Πάντα όμως είχαμε επικοινωνία” αναφέρει ο κ. Μαρδέλης. Η σχέση τους κράτησε στο χρόνο και τις αποστάσεις. Επισφραγίστηκε και με κουμπαριά. Προσθέτει ότι ο

Χάρης Δημητρίου από μικρός διάβαζε και εργαζόταν πολύ, ενώ είχε πειθαρχία και οργάνωση σε ό,τι έκανε. Επί 35 χρόνια ο κ. Δημητρίου υπηρέτησε με συνέπεια το Διπλωματικό Σώμα και έφτασε μέχρι την τιμητική θέση του πρέσβη.

Ο κ. Μαρδέλης αναφέρει πως τον είχε επισκεφτεί στη Χιλή, την Ουκρανία και κάποιες άλλες χώρες όπου υπηρετούσε, για να διαπιστώσει έναν άνθρωπο προσπλωμένο απόλυτα στο καθήκον του.

Δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τον παιδικό φίλο που θα μιλούσε για τον συγγραφέα και το έργο του. “Πρόκειται για αυτοβιογραφία. Είναι το πρώτο του βιβλίο και μπορώ να πω ότι διαβάζοντάς το διακρίνεις τον άνθρωπο - συγγραφέα, αλλά και τη διπλωματία, ως τέχνη. Με τις δυσκολίες της, το παρασκήνιό της και τις αποτυχημένες στιγμές της” σημειώνει. Ο κ. Μαρδέλης (θα το πει άλλωστε και στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου) αναφέρει πως “το σύγγραμμα έχει τρία επίπεδα: Την αυτοβιογραφία, το ιστορικό της καριέρας του διπλωμάτη με πραγματικές διηγήσεις και το δοκίμιο. Στο τελευταίο αναφέρεται στο διπλωματικό έργο, που στη χώρα μας δεν φαίνεται να χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης...” σημειώνει.

Το βιβλίο είναι η διαδρομή του συγγραφέα από την επαρχία, όπου μεγαλώνει με τα όνειρα της νεολαίας του μεταπολέμου, σε Αθήνα και Γενεύη όπου σπουδάζει Νομικά και στη συνέχεια σε διάφορα μέρη του



Ο συγγραφέας Χ. Δημητρίου

κόσμου, όπου τον φέρνει το επαγγελματικό του διπλωμάτη. Η διαδρομή αυτή είναι το περιεχόμενο αυτής της βιογραφίας, που αν και στηρίζεται σε πραγματικά περιστατικά και αναφέρεται σε υπαρκτά πρόσωπα, είναι γραμμένο με τόπο που να διαβάζεται ως μυθιστόρημα. Πολιτικά πρόσωπα που σημάδεψαν την πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας, της Ευρώπης, αλλά και άλλων περιοχών του κόσμου παρελαύνουν μέσα από τις σελίδες του βιβλίου. Σημαντικό μέρος αφιερώνεται στις ιδιόμορφες συνθήκες εργασίας που επικρατούν στο διπλωματικό μικρόκοσμο και τα προσωπικά βιώματα του συγγραφέα που δικαιολογούν το δεύτερο μισό του τίτλου. Ενδιαφέρουσες όμως είναι και οι περιγραφές των συνθηκών που επικρατούσαν στις χώρες όπου υπηρέτησε και ιδιαίτερα στο χώρο των ελληνικών κοινοτήτων, ελάχιστα γνωστές για πολλούς. Από το βιβλίο ξεχωρίζω το κεφάλαιο με τίτλο “Πρώτη επίσκεψη Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στη Χιλή.



Ο Γ. Παπανδρέου κάνει τουρισμό στη Λατινική Αμερική”. Κεφάλαιο αποκαλυπτικό της συμπεριφοράς του Έλληνα πολιτικού που καταγράφηκε ως... εκτός πρωτοκόλλου.

Το βιβλίο αποτελείται από 304 σελίδες και διαβάζεται ως μυθιστόρημα. Ο κ. Χάρης Δημητρίου, μετά τις σπουδές του, το 1976 προσελήφθη στο υπουργείο Εξωτερικών ως ειδικός νομικός σύμβουλος και το 1978 εισάγεται με εξετάσεις στο Διπλωματικό Σώμα. Υπηρέτησε δύο φορές στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις πρεσβείες Λευκωσίας, Τιφλίδας, Σαντιάγκο και Κιέβου (στις δύο τελευταίες ως πρέσβης). Στην κεντρική υπηρεσία πέρασε από πολλές διευθύνσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνη των Βαλκανικών Χωρών όπου τελείωσε την καριέρα του. Ζει μεταξύ Αθήνας και Βόλου και είναι πατέρας δύο παιδιών. Το βιβλίο, όπως σημειώνει ο κ. Σπ. Μαρδέλης, το έγραψε και το αφιέρωσε στον πατέρα του...